

איטליה

עם רופאה צמודה



ד"ר אנטופולסקי / צילום: פרטי

טיולי העומק לאיטליה בהדרכתה של ד"ר ברכה אנטופולסקי, רופאת שיניים ושל ביתה מאיה שהתגוררה בארץ המגף, לא דומים לטיול מאורגן. החוויה של טיול משפחתי מעמיק ואינטליגנטי לחובבי התרבות והגורמה.

היתה נגועה בחיידק איטליה, עוד קודם לכן, אחרי שמאיה יצאה עם בעלה בשנת שבתון לגור באיטליה, בה הם עברו מאזור לאזור וגילו את כל המקומות שתיירים לא מכירים. את המקומות שהמקומיים מגיעים, המסעדות הנסתרות והשווקים החביינים. כך שתיהן חברו יחד ובנו טיולים מיוחדים באזורים שונים, עם מקומות "אחרים" ויחודיים. מידי שנה מוסיפים אזורים נוספים, או אתרים נוספים כיוון שיש גרעין של מטיילים שנוסעים שוב ושוב.

הטיולים יוצאים בחודשים אפריל-יוני כשמזג האוויר עוד נעים ואיטליה פחות המונית ורועשת. ובספטמבר ואוקטובר שוב. כל טיול כזה מתמקד בנושא קולינרי כל שהוא. למשל באוקטובר הנסיעה היא לפסטיבל הערמונים בצפון טוסקנה. אוקטובר הוא זמן איסוף הערמונים ומתקיים פסטיבל סביבו תתקיים הנסיעה הקרובה כולל ביקור בחווה שנמצאת בלב יער ערמונים, כולל איסוף ערמונים וסדנת בישול עם ערמונים. הטיולים כוללים את הפן הקולינארי אבל לא רק, הטיול עשיר בנקודות נופ, בהכרות עם ההיסטוריה והתרבות האיטלקית. לכן ישנו בכל מחזור סדנת בישול אחת, כדי לתת טעימה מכל פן בתרבות האיטלקית העשירה כל כך.

ברכה מקפידה על מספר מצומצם של מטיילים, כדי לשמור על אינטימיות, בכל טיול יוצאים עד 14 מטיילים. זה טיול מאורגן אומנם אבל היות והקבוצה אינטימית נוצרות חברויות. ברכה מוודאת את התאמת המשתתפים לקבוצה והפוך, יש תיאום ציפיות כדי שהקבוצה תהיה הומוגנית ובאמת יתאפשרו הקשרים המיוחדים שנוקמים.

את הטיולים היא מוציאה יחד עם ביתה כשכל אחת מהן נותנת את הזווית המיוחדת לה, אלה טיולי בוטיק המיועדים לאנשים שכבר ראו וחוו את הטרוויאלי והמוכר ורוצים לגלות את איטליה לעומק ולהעשיר את עולמם בחוויה שהיא יותר מאשר טיול. ממש לקחת חלק בהווי המיוחד של המחוזות השונים בארץ המגף.

ד"ר ברכה אנטופולסקי, היא רופאת שיניים בת 64, שעובדת במקצוע כבר קרוב ל-40 שנה. אבל אל תתנו לפרט הזה להטעות אתכם, ביום היא אולי רופאה, אבל לאורך השנים שמרה ברכה על זהות נוספת ואתם אולי מכירים אותה כבעלים של מסעדת היוקרה האיטלקית - צרפתית המפורסמת שבפארק שוני, ברכה ניהלה את המסעדה על הגג הרומי ואת האוכל למועדון הג'אז במקום שהיה לשם דבר. בעוד שבעלה וביתה ניהלו את ההופעות בשוני ואת המועדון. אחרי שסגרה את המסעדה "ברכה בשוני" לא ויתרה על אהבתה הגדולה לאוכל ופתחה מסעדה על חוף הים בנחשולים, בהמשך הסתפקה לתקופת מה לבשל רק לחברים. אבל ברכה היא לא טיפוס שישב בחוסר מעש זמן רב מידי, כך שהיא החליטה ללמוד שפה, כתחביב, וכך הגיעה ללימודי האיטלקית, שפתחו לה צוהר לאהבה חדשה.

היא החלה לנסוע לאיטליה כדי להשתמש בשפה ופשוט התאהבה. ככל שתכפו הביקורים באיטליה גדלה האהבה למקום, פתאום והכל התחבר שם, האוכל, האנשים, הנופים, האומנות. "ופשוט מי שאוהב את איטליה יודע אין עוד מקום כזה בעולמה" היא אומרת בהתרגשות אמיתית.

ואחרי הרבה סיפורים למטופלים שלה תוך כדי טיפול על מסעותיה לאיטליה, יום אחד אמרה לה הסייעת שלה "אולי תפסיקי לדבר על זה, ותוציאי טיולים לאיטליה". באותו היום נרשמה לקורס מדריכי טיולים מתוך ידיעה ברורה שהיא מתכוונת להוציא טיולים לאיטליה. ומיד אחרי הקורס, הייתה כבר קבוצה שהתגבשה מהפציינטים שלה שרצו לטוס איתה לטיול הראשון. מה שהסתבר כהצלחה גדולה ומיד צץ ביקוש לטיול המשך.

ברכה שיתפה את ביתה הבכורה, מאיה שכבר